

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Je intuïtie leidt je

“Als je rustig wordt in je werk omdat je door de herhaling van wat je doet tot rust kan komen, omdat je op de juiste manier bezig bent met werken, dan zal je daarin de mogelijkheid hebben om tot je intuïtie door te dringen en te weten dat je daarin geleid wordt. De grote kracht is aanwezig in je bestaan. Het is niet buiten je maar in je dat je deze kracht kan voelen en dat je die leiding kan ondergaan.

Het is in je handelen dat je gestuurd wordt en dat je weet: ‘nu moet ik dit doen’ en dan zie je wel waar het je brengt en straks, dat zie je dan ook wel.

Wanneer je op de juiste manier bezig bent, kan je de verwondering kennen in jezelf en kan je weten: ‘hoe is het mogelijk dat ik dit idee krijg en dat het inderdaad juist is en dat ik zie op welke manier ik mijn leven kan vereenvoudigen!’”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 12: ‘De werkelijke geboorte’) © Mayil.com